

Mooie dorpjes in de buurt met restaurant suggesties

L'isle -sur-la-Sorgue (20,5 km)

Beroemde zeer uitgebreide markt op zondag, de moeite waard.
Hier is altijd leven in het centrum het ganse jaar door!

suggestie:

- * La prevote: <http://www.la-prevote.fr>
- * Le jardin du quai: <http://www.jardinduquai.com>

Séguret (19,8 km)

Uitgeroepen tot één van de mooiste dorpjes van Frankrijk.
Prachtig gelegen op een berg, meer authentiek gaat het niet worden.

suggestie:

- * Le mesclun: <http://www.lemesclun.com>

Vaison-la-Romaine (29,5 km)

Authentiek dorpje met een antiek theater van 6.000 plaatsen.

suggestie:

- *Bistro du'O: <http://www.bistroduo.fr>

Les Baux-de-Provence (53,8 km)

Wereldberoemd voor "Carrières de Lumières" een steengroeve waar men een spectaculaire licht en geluid show in brengt:

<https://www.carrieres-lumieres.com>

Uzès (62,6 km)

Eén van de gezelligste en mooiste dorpjes in de buurt, vooral 's avonds is het feeëriek.
Het Markplein, met zijn befaamde bogen en bomen, is dan helemaal verlicht.
Ook de Provençaalse markt op zaterdag is een aanrader.

suggestie:

- * Ten: <https://www.tenuzes.com>

Gordes (33,8 km)

Gordes wordt het droomdorp van de Provence genoemd met zijn adembenemend uitzicht en natuurlijke schoonheid.

Bezoek hier zeker ook de beroemde Abdij van Sénanque met zijn prachtige lavendelvelden.

<http://www.abbayedesenanque.com>

Bonnieux (48,2 km)

Is een authentiek dorpje op een heuvel gelegen met een prachtig zicht over de Luberon.

Mooi en gezellig marktje op vrijdag.

suggestie:

* Restaurant la Bergerie:

<https://www.capelongue.com/restaurant-la-bergerie/>

Roussillon (42,9 km)

Roussillon wordt het schilderachtige dorp van oker genoemd, omwille van de okermijn van Europa wat zorgt voor een adembenemend zicht0

suggestie:

* Restaurant Chez David:

<https://www.leclosdelaglycine.fr/fr/page-restaurant>

Mont Ventoux (25 km)

De reus van de Provence word ie ook wel genoemd, waar al verschillende heroïsche wielervedstrijden zijn gereden !

Avignon (26,3 km)

Het Rome van Frankrijk word Avignon genoemd met het bekende Palais des Papes en door het wereldberoemde kinderliedje “sur le pont d’Avignon” is deze grootstad een echte trekpleister!

Kunsthfestival van Avignon in de maand juli:

<http://www.festival-avignon.com/fr/>

suggestie:

* La Mirande:

<http://www.la-mirande.fr/en/gastronomic-restaurant-avignon.html>

* La Cour du Louvre:

<https://www.restaurantlacourdulouvre.fr>